

Schrijf

WEDSTRIJD

Miep Diesel:

**Ben jij lekker
eigenwijs?**

**Heb jij een
mooi verhaal
te vertellen?**



Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool?

We zijn erg benieuwd naar jouw verhaal! Deel het met ons in de vorm van een brief aan een vriend of vriendin, een dagboek (fragment), een blog, een gedicht, spoken word of zelfs een vlog.

Eeuwige roem, een heuse publicatie in Almere Deze Week en een prachtige bokaal kunnen van jou zijn als je jouw verhaal deelt. Lever je creatie in voor maandag **14 oktober 2024**. Dat doe je via info@miepdiesel.nl.

Op **18 oktober** maken we tijdens een spetterend eindfeest bekend wie het beste verhaal inleverde.

Miep Diesel

Miep Diesel was 15 toen ze aan haar dagboek begon. Dat was in 1942, middenin de Tweede Wereldoorlog. Hoe kijk je daar als jonge vrouw tegenaan, wat houdt je bezig? Hoe leef je in die tijd, maar ook daarna, je leven? In april 2020 kwam het boek *Bakvis in oorlogstijd - het dagboek van Miep Diesel* uit, helaas net nadat Miep op 93-jarige leeftijd overleed. Diegenen die dit boek hebben gelezen, weten dat ook de 14-jarige Miep lekker eigenwijs was tegen de achtergrond van een hele ingewikkelde tijd.

Vandaag de dag is het nog altijd erg belangrijk om aandacht te hebben voor wat kinderen bezighoudt. En dat ze ook lekker eigenwijs mogen zijn. Met deze wedstrijd willen we hen het podium geven en tegelijkertijd aandacht besteden aan schrijfvaardigheid.

Wat kun je verwachten?

- Een spetterend eindfeest op vrijdag 18 oktober 2024;
- Interviews in Almere deze Week;
- Schrijfworkshops in De Nieuwe Bibliotheek met een bekende schrijver;
- De kans om jouw verhaal te delen.

Doe je mee?